

MAJFÖRENINGEN, till småfåglars skydd.

Vi underskrifne lofva med hand och hjerta att alltid ihågkomma och uppfylla följande

Löften.

Det första: Vi skola aldrig pina eller miss-handla något djur.

Det andra: Vi skola beskydda alla fågelungar och sådana små fåglar, som äro mindre än kråkan och skatan.

Det tredje: Vi skola aldrig nedrifva småfåglarnas bon, aldrig borttaga deras ägg, aldrig göra deras ungar illa eller på annat sätt ofreda dem.

Det fjerde: Vi skola aldrig döda eller såra dem med sten, bössa, båge, snara eller annat sådant.

Det femte: Vi skola aldrig fånga eller hålla i bur andra små fåglar, än kanariefåglar, som ej förstå att sakna sin frihet, emedan de äro födda i buren, och som ej kunna lefva ute i vårt klemat.



Det sjette: Vi skola frigifva alla finska småfåglar, som vi kunna få. Vi skola befria oskyldiga fångar.

Det sjunde: Vi skola genom böner och öfvertygande uppmaningar söka förmå andra, som fånga, döda eller misshandla småfåglar, att upphöra med denna grymhet. Vi skola bedja dem så länge och så hjertligt, att de slutligen måste höra oss, ty kärlek och bön besegra de hårdaste hjertan.

Detta allt lofva vi af kärlek till Gud och hans skapade verk samt af tacksamhet för fåglarnas sång.

Ty det är skrifvet: Köpas icke fem sparfvar för två små penningar? Och icke en af dem är förgäten inför Gud.

Luc. 12: 6.



Till Majföreningen höra alla Finlands barn och barnvänner, som underskrifva och *hålla* dessa sju löften. (Barn böra hafva sina föräldrars tillstånd att ingå i Majföreningen.)

De hafva rättighet att bära föreningens festmärken, som äro en fjäder i mössan eller i hatten samt ett särskildt rött märke.

De kunna hvarje år välja en majkung eller en majdrottning, som är deras öfverhufvud och anför dem på föreningens högtidsdag.



Den, som bryter sina löften, skall utstrykas ur föreningen och ej få bära dess märken eller dess signatur. Men alla goda och trogna medlemmar i Majföreningen skola anse sig som vänner i samma förbund och helsa hvarandra med deras egen helsning: två finger vid pannan.

Majföreningen är stiftad i Helsingfors

den 1 Maj 1870

af

Z. Topelius.





Borgå,
G. L. Söderströms boktryckeri,
1870.

Företedt: *A. J. Silvander.*